

Wat wij geloven

De basis van ons geloof is weergegeven in de Bijbel, het gezaghebbende woord van God. Wij geloven dat de Bijbel in zijn geheel geïnspireerd is door de Heilige Geest.

Ik geloof in:

- a. de eenheid van de eeuwige God, die bestaat in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
- b. de soevereiniteit van God de Vader in alle dingen. Hij staat boven alle dingen;
- c. Jezus Christus, God die op aarde kwam als mens, Zijn zondeloos leven, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn opstanding uit de dood en Zijn hemelvaart;
- d. de goddelijke inspiratie van de hele Bijbel; Gods Woord heeft het hoogste gezag in mijn leven;
- e. de zondigheid en schuld van alle mensen ten opzichte van God;
- f. de verlossing door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en daardoor de redding van Gods oordeel (niet door werken maar door het geloof in Hem);
- g. het werk van God de Heilige Geest, die in de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen en te werken voor Jezus Christus;
- h. de eenheid van alle gelovigen, die samen het lichaam van Christus vormen, waarvan Hij het hoofd is en die de opdracht hebben om het evangelie in de hele wereld te verkondigen.
- i. De scheppingsorde. God de Schepper die alles zeer goed en met orde heeft geschapen. In deze scheppingsorde heeft God:
 - De mens geschapen naar Zijn eigen beeld.
 - De mens geschapen met een vrije wil.

Ik wil bewust Jezus volgen en gehoorzaam zijn aan God op alle terreinen van mijn leven.